

Drinkliedeke

Constantijn Huyghens (1596-1687)

René De Clercq (1877 - 1932)

Zang *Allegretto*



1. Er zat een oud man - ne - ke van ta - chen - tig ja - ren In 't hoek - ske van de
2. Dat man - ne - ke dat zei: ik zal de wijn niet spa - ren. Al zoud' ik daar - om
3. Dat man - ne - ke zei weer: al zou ik kwa - lijk va - ren, Ik drin - ke toch een
4. Dat man - ne - ke: schen - ken een teug - je van de kla - ren En bracht het aan de

Klavier

7



haard Met 't lijf vol fle - re - cijn De dok - ter die raadd' hem wel - zou hij
lij - den nog zo gro - te pijn. De dok - ter daar - te - gen met tie - ren en ge -
teug - ske Rijn - se wijn. De dok - ter daar - en - te - gen: Hij zit dan op
dok - ter de gro - te me - de - cijn Ter - wijl dat met zong en - speel - de op de

13



va - ren, Hij zou zich toch wach - ten van de Rijn - se wijn.
ba - ren, Zo wil ik niet lan - ger jouw dok - ter zijn. Van Rijn - se
de bla - ren, Die 't lust - te zich te bran - den. Ik houd 't voor ve - nijn.
sna - ren Een lie - de - ke ter e - re van de Rijn - se wijn.

19



wijn gij maakt geen fle - re - cijn Ik moet zei dat oud man - ne - ke, nog

24



drin - ken eens een kan - ne - ke. Ik moet zei dat oud man - ne - ke, nog een - tjes vro - lijk zijn.